

Zolang door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet doorgaan schrijft ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in deze tijd met elkaar verbonden weten.
Reacties welkom: predikant@pknwormer.nl

27 mei 2020

Beste mensen,

De afgelopen maanden zijn een aantal woorden en woordcombinaties vrij vertrouwd geworden. Woorden en woordcombinaties die ik voorheen niet kende of niet/nauwelijks gebruikte: corona, anderhalve meter, anderhalve metersamenleving, lockdown, het nieuwe normaal, mondkapjes (medische en niet-medische), microdruppels, aerosol. Gesprekken en praatprogramma's zijn vergeven van die woorden, maar ik verlang net als veel mensen naar normaal, naar een samenleving en een taal die niet beheerst worden door corona.

Ik ben de enige niet die het `nieuwe normaal`, abnormaal vindt. Voorlopig weiger ik het normaal te noemen en normaal te vinden dat ik mensen geen hand geef en geliefden niet kan omhelzen.

Het woord `normaal` betekent iets als `gemiddeld, gewoon, niet afwijkend, gezond`. De vraag is: wie bepaalt wat normaal is en wat niet? Degenen die de macht hebben, degene die het slimst zijn, de meerderheid, de mensen met de grootste mond? En volg je die invulling van wat `normaal` is dan, of doe je dat niet?



Er zijn legio voorbeelden te noemen van taal die de werkelijkheid geweld aan doet. Door een abnormale situatie het `nieuwe normaal` te noemen maak je die werkelijkheid acceptabel. Misschien is dat zo'n gek idee nog niet maar ik ben nog niet zo ver.

Zo ben ik ook nooit zover gekomen dat ik onze economie gedachteloos aanduid als `de vrije markt`. Ik snap wel dat daarmee de vrijheid van ondernemen wordt bedoeld, maar ik weet ook van de onvrijheid van de mensen aan de onderkant van de economie. De taal – het woordje `vrij` -doet de werkelijkheid geweld aan. De woorden `vrije markt`, verhullen de onvrijheid van de arme en rechteloze mensen binnen die zogenaamd vrije economie.

`Denk anders over dingen`



President Donald Trump met biddende aanhangers op een bijeenkomst van Evangelicals for Trump, een coalitie die zich inzet voor zijn herverkiezing.

Met taal kun je ook God geweld aandoen. Het woordje `god` kan je overal op plakken: op een partijprogramma, op je eigen mening, op je auto, op je euromunt. Gisteren stond er nog een heel artikel in de krant over Amerikaanse evangelicalen die in Trumps presidentschap de hand van god zagen. Mij dunkt: een zondigen tegen het gebod dat oproept om 's Heren naam niet ijdel te gebruiken.

Met taal moet je oppassen en met dat woordje `god` helemaal. Over welke god heb je het als je het over `God` hebt? De Tien Woorden (de tien geboden) hebben als aanhef: `Ik ben de Ene die jou uit Egypte hebt geleid`. Als de Bijbel het over God heeft dan gaat het dus over die Bevrijder. Elders stelt Hij zich voor met een omschrijving die iets wil zeggen als `Ik ben met jou`. Over die God gaat het dus als de Bijbel het over God heeft.

Niet normaal....

Alle goeds,

Bart Vijfvinkel

Mocht u in deze periode het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer

De Wering 44 – 1511 HG Oostzaan

06-19685110/ 075 6845338

predikant@pknwormer.nl